

Aanvraag lidmaatschap van de Christengemeente Rijswijk .

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

Telefoon (mobiel):

E-mail adres:

Geboortedatum:

Gedoopt op belijdenis: ja / nee

Echtgenote (ook meisjesnaam invullen s.v.p.)

Naam en voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Gedoopt op belijdenis: ja / nee

Kinderen:

1. Voorletters:Roepnaam:

2. Geboortedatum:

3. Voorletters:Roepnaam:

4. Geboortedatum:

3. Voorletters:Roepnaam:

Geboortedatum:

4. Voorletters:Roepnaam:

Inleveren bij één van de oudsten

Eén kudde, één Herder

De Here Jezus heeft met zijn discipelen veel gesproken over zijn kudde. Hij gebruikte dan het bekende beeld van de herder die zijn schapen leidt. Hij is de goede Herder die zijn volgelingen leiding geeft en voor hen zorgt. Net als bij een kudde gewone schapen komt het bij de kudde van de Here Jezus voor dat mensen gaan dwalen, niet naar Hem luisteren. Wie zonder Jezus' leiding door het leven gaan, zijn als schapen zonder herder. De mate van dwaling of verlorenheid wordt niet bepaald door hoe wij ons voelen. Ons verstand en al onze andere vermogens zijn niet toereikend om onszelf tegen het kwade te beschermen. Onze veiligheid en geborgenheid worden bepaald door onze verbondenheid met de goede Herder en zijn kudde. Ook na zijn hemelvaart is Jezus de Herder van de gemeente gebleven. In het Nieuwe Testament blijkt dat Hij een deel van zijn taken heeft overgedragen aan 'onderherders' (vgl. Joh. 21:15-17; Ef. 4:11), maar Hij blijft zelf de Opperherder (Hebr. 13:20; 1 Petr. 5:4). Deze kudde is de gemeente waarover de Heilige Geest bepaalde mensen tot opzieners gesteld heeft. De gemeente moet gehoed worden en goede weidegrond krijgen, geestelijke leiding en voedsel uit Gods Woord. De onderherders (oudsten, opzieners) zullen beseffen, dat zij zelf in hun relatie tot de Here Jezus als schapen zijn die door Hem geleid moeten worden. Het uiteindelijke gezag en de zorg berusten bij Hem, aan wie alle schapen (de gemeente) gehoorzaamheid en verantwoording verschuldigd zijn.

Een kudde met herders

Het Nieuwe Testament laat ons zien dat God een duidelijke wijze van bestuur heeft gegeven in de gemeente, namelijk menselijke herders, die feitelijk onderherders zijn onder de Herder en Hoeder van onze zielen (1 Petr.2:25). Ze worden oudsten of opzieners genoemd (Tit.1:6,7), soms ook voorgangers (Hebr. 13:7,17,24). Ook hier gaat het om leidinggeven: waken en rekenschap afleggen, weiden en hoeden. Hun taak wordt uitgelegd als zorgen voor evenwichtige verkondiging van het Evangelie, de opbouwende gemeenschap der heiligen, persoonlijk pastoraat en waken tegen dwaling. We zien dat God een bepaalde ordening in zijn gemeente wil, een vorm van besturen die er is om de voortgang van het werk dat Jezus is begonnen zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Oudsten en diakenen geven leiding aan de kudde, de gemeente. Ze worden opgeroepen in geloof en trouw dicht bij Jezus te blijven en zo te zien dat de kudde groeit.

Betrokkenheid

Het geestelijke leiderschap binnen de gemeente van Jezus heeft twee kanten: leiden en geleid willen worden. Duidelijk blijkt dit in Petrus' oproep aan de oudsten: 'Hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging,

naar de wil van God...' (1 Petr. 5:2). De twee kanten zijn:

a. de herderlijke zorg - zie vers 2b-5.

b. de verantwoordelijkheid om te bepalen wie tot de kudde behoren 'die bij u is'.

In de plaatselijke gemeente is het van groot belang dat de leiding van de gemeente weet welke mensen zich aan hun herderlijke zorg toevertrouwen. Uit Gods genade worden mensen 'een kind van God' door persoonlijke keuze en overgave aan de Here Jezus als antwoord op de blijde boodschap van heil. Binnen een bewuste eigen verantwoordelijkheid ontwikkelt zich een persoonlijk geloofsleven. Niemand wordt tot gelovige 'gebombardeerd' en ook wordt niemand gedwongen deel uit te maken van een plaatselijke gemeente. Het is Gods wil dat gelovigen uit vrije beweging zich invoegen in een plaatselijke gemeente en worden als "levende stenen" voor de bouw van een geestelijk huis' (1 Petr. 2:4-6). Dat vraagt van gelovigen in een bepaalde woonplaats dus een duidelijke stap in het invoegen, laten weten dat je bij de gemeenschap van christenen wilt behoren. Door de aanwezigheid van meerdere geloofsgemeenschappen in een plaats moet het invoegen nader bepaald worden in een duidelijke omschrijving. Herders moeten weten welke schapen hen zijn toevertrouwd. Schapen behoren allereerst tot de grote Herder, maar naar zijn wil ook tot een bepaalde kudde. Je hoort bij elkaar en je bent van elkaar in een hanteerbare, lokale situatie. Prachtig vinden we deze loyale verbondenheid tussen broeders en zusters omschreven in: "en zij gaven zich eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons,..." (2 Cor. 8:5). Deze vorm van overgave en toewijding is noodzakelijk voor de opbouw van een plaatselijke gemeente. De bedieningen van gemeenteliders zullen herkend en erkend worden, want God geeft gaven aan zijn gemeente tot welzijn van allen (1 Cor.12; Rom.12; Ef. 4). De gemeente van de Here Jezus is geen doel op zich, maar is Gods middel om een verloren wereld te redden van chaos en een eeuwig verderf.

Verantwoordelijkheid

In de plaatselijke gemeente zijn de gelovigen met elkaar verbonden als leden van een levend organisme, het lichaam van Christus (Ef. 4). Wij geloven dat het in de eerste plaats een geestelijke zaak is om tot het lichaam van Christus te behoren. Geestelijke zaken zoeken altijd een praktische uitwerking, uitleving. Als iemand tot geloof in de Here Jezus gekomen is, wordt dat uitgewerkt in de doop en uitgeleefd in een nieuwe levenswandel. Wij geloven dat leden van een plaatselijke gemeente duidelijk betrokken zullen zijn bij de gemeenteactiviteiten en dat ze het leiderschap van die gemeente erkennen. Ze hebben daarin hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de Heer, de leiders, en elkaar als gemeentelieden op zich genomen. Iedereen die op zo'n duidelijke wijze deel uitmaakt van de gemeente zal dit als een manier van herkenning willen laten

weten aan de anderen. Wij geloven dat alle gemeenteleden voor hun eigen deel medeverantwoordelijkheid dragen in het gemeentelven. Elk levend lichaam is opgebouwd uit levende cellen en organen met een georganiseerde taakverdeling. In de gemeente zullen we dus mee functioneren, dienen en mee verantwoordelijkheid dragen. Dit kan op vele manieren worden uitgewerkt:

a. geestelijk:

gebed, bemoediging, vermaning, vertroosting, avondmaal, samenkomsten, voorbede, getuigenis, onderwijs, etc.

b. praktisch:

zakelijke zorg en verantwoordelijkheid voor de materiële dingen, gebouw, meubilair, installaties, financiën, etc.

c. juridisch:

de zgn. rechtspersoonlijkheid van de gemeente. Een bepaalde naam moet verbonden zijn aan een omschreven 'orgaan'. De juridische vorm van de Christengemeente is die van een evangelisch kerkgenootschap, waarvan het materiële beheer is ondergebracht in een stichting.

Ingevoegd worden

Alle gezonde organismen hebben een duidelijke vorm van organisatie, die dienstbaar is aan het leven van dat organisme. Zo ook de gemeente van de Heer. Als oudstenraad van de gemeente verlangen wij er naar, duidelijk te weten over welke 'kudde Gods de Heilige Geest ons tot opziens heeft gesteld' (Hand. 20:28). Wij zijn ons er van bewust, dat het woord 'lidmaatschap' niet met zoveel woorden in de Bijbel genoemd wordt, terwijl toch het begrip "lidmaat zijn" aanwezig is. Velen ervaren de Christengemeente als hun geestelijk huis en leven als zodanig mee. Anderen hebben een lossere relatie en weer anderen zijn bezoekers van de samenkomsten. Om duidelijk zicht te krijgen op de grootte en groei van de gemeenschap, geven wij iedereen die onze diensten bezoekt een aantal vragen ter overweging. Vooral voor degenen die nog niet goed weten wat het fundament van de Christengemeente inhoudt, is er een fundamentenstudie beschikbaar.

Het is noodzakelijk te weten waarvoor u kiest of gekozen hebt als gemeentelid. Wij verwachten dus concrete aanmeldingen, ook van broeders en zusters die al langere tijd de gemeente bezoeken. Broeders en zusters die al in ons adresbestand zijn opgenomen, maar nog geen lidmaatschap hebben aangevraagd, vragen we toch ook een en ander grondig te overwegen en te bevestigen wat al lang beleefd wordt. Daarmee geef je gestalte de Heer te willen dienen in de Christengemeente. Toewijding aan de Here Jezus en zijn gemeente zal een rijke zegen geven voor ons persoonlijke leven, voor de gemeente en voor de omgeving waar God ons gesteld heeft zijn getuigen te zijn.

Vragen ter overweging en bevestiging

Wij geloven dat wanneer iemand zich invoeft als een lid van de gemeente, hij of zij duidelijk bekend maakt al dan niet met kinderen te willen behoren tot de Christengemeente. We hebben daartoe dit formulier ontworpen, waar alle nodige gegevens op kunnen worden ingevuld.

De volgende vragen dienen daarbij als een richtlijn:

Bent u opnieuw geboren door het geloof in Jezus Christus?

Is het uw oprechte verlangen om:

- de bediening en het onderwijs van de geestelijke leiders van de Christengemeente Rijswijk, alhier, te aanvaarden en u aan hun opzicht te onderwerpen,
- de goede verhouding tot andere leden van de gemeente te bewaren,
- deel te hebben aan de opbouw van de gemeente door financieel bij te dragen naar vermogen volgens Bijbelse principes en richtlijnen,
- praktische en geestelijke verantwoordelijkheid te dragen naar vermogen,
- de samenkomsten van deze gemeente regelmatig bij te wonen?

De Bijbel leert de gelovigen trouw te zijn in het helpen bouwen van de plaatselijke gemeente. Wij verwachten dan ook dat u het opnemen van taken en verantwoordelijkheden niet aan anderen overlaat. De Bijbel leert dat gelovigen met hun financiële bijdragen hun plaatselijke gemeente ondersteunen ten behoeve van gemeentearbeid, zending en pastoraat. De Bijbel leert dat gelovigen zich na hun bekering laten dopen op het geloof en door onderdompeling. Er wordt van gelovigen verwacht dat ze zich uitstrekken naar en leven uit de doop en vervulling met de Heilige Geest en dat ze streven naar de gaven van de Geest tot eer van Jezus' naam en tot opbouw van de gemeente.

Bent u al eerder lid van een gemeente/kerk geweest? Zo ja, heeft u die in overleg en goede verstandhouding verlaten?

Is het uw oprechte overtuiging dat niets u in de weg staat om als een levende steen ingevoegd te worden in het geestelijk huis dat de Christengemeente te Rijswijk is?

Wij verwachten dat u met deze dingen ernst zult maken om zo de Here waardig te wandelen en Hem in alles te behagen.

Leidinggevende oudstenraad,
"Christengemeente Rijswijk"